

BEGRAVEN IN DE REGIO

Vermaning: 'Zijt ook gij bereid'

De laatste eer bewijzen kan op veel manieren. Van een piramide bouwen tot het uitstrooien van de as van de overledene.
Vandaag: Heerjansdam.

KEES VAN TOL
HEERJANSDAM

Zijt ook gij bereid'. Deze indringende woorden uit het Lucas-evangelie prijken boven de monumentale ingang van de begraafplaats van Heerjansdam. Een van de omwonenden komt vaak voorbij de, in steen gehouwen, tekst en kan die niet negeren. „Ik ben wel bereid, maar nu nog niet,” is zijn commentaar.

Het onlangs gerestaureerde poortgebouw uit 1874 markeert de toegang aan de Molenweg die alleen wordt gebruikt bij uitvaartplechtigheden. Bezoekers die op een ander moment komen, vinden de donkergroene dubbele deuren met het goudkleurige ijzerbeslag gesloten en moeten door de zij-ingang die aan het Waalpad ligt.

Naast de monumentale hoofdingang staan twee jonge treurwilgen. Het zijn de opvolgers van twee soortgenoten die in 2004 tijdens een storm tegen de vlakte gingen.

Het middelste deel van de begraafplaats is het oudste. De stenen zijn



Eenvoud is het kenmerk van de tekst op deze zerk: 'Vader's graf' is erop te lezen. FOTO VICTOR VAN BREUKELLEN

er grijs en veel letters zijn onleesbaar geworden. Een zerk uit 1935 bevat alleen de woorden 'Vader's graf en 's mans geboorte- en overlijdensdatum. Minder sober is een met kleurige molentjes omgeven graf van een baby die maar twee dagen oud is geworden. In een gedicht van twaalf regels komt het woord 'waarom' telkens weer terug, om dan

troostend te eindigen met 'De herinnering aan jou is fijn, en ook de gedachte dat we ooit weer samen zullen zijn.' Confronterend, ook voor de toevallige bezoeker, is de haarscherpe de foto van de lekker dik ingepakte boreling met een zuurstofslangetje in zijn neusje en een pluche beest naast zich. De opname dwingt de kijker een stapje terug in

de tijd, naar de dagen dat het kind nog in leven was.

De Heerjansdamse dodenakker ligt aan het riviertje de Waal. Hagen belemmeren helaas het uitzicht op het water. Wel is er een smal, door algen glad geworden, bruggetje over een sloot dat leidt naar een stuk niemandsland met een zitbankje, tussen de villa's aan de Wilhelmina-

straat. Er lijkt geen spootje droefheid te stralen uit de graftekst: 'De zon gaat mij nooit voorbij, tenzij ik in de schaduw kruip.' Een Franse tekst ernaast belooft dat elk nieuw bloemenseizoen het graf zal worden versierd. Die belofte wordt waargemaakt met verse en kunstbloemen.

Op de ruim vijftig jaar oude steen voor een echtpaar staat dat de vrouw stierf in het geloof van haar Heiland. Over de man wordt geschreven: 'Zijn leven was Christus...' Dan stokken de woorden, want de regel of regels eronder zijn onzichtbaar doordat de zerk in de aarde is gezakt.

Op het graf van een overleden tiener staan zes blikjes energiedrank. Vier zijn er open en gedeeltelijk leeg, de andere zijn ongeopend.

Bij het grafmonument voor een jongeman die een week voor zijn 22ste verjaardag is omgekomen, ligt een in plastic verpakt papier met uitgebreide uitleg over de betekenis van alle onderdelen van het graf. Zo wordt verteld dat de veelkleurige steensoort Himalayagraniet de mogelijkheden aangeeft die de jongeman voor het opscheppen leek te hebben. Twee stenen zuilen symboliseren de steile wanden van de kloof waarin hij is gevallen.

Onderin die 'kloof' is een beddinkje voor het water dat hem leidt naar de Bron van Nieuw Leven. 'Gevalen, maar opgevangen.'

Zin in een gezellig uitje met het hele gezin?

Nu gratis 4 voetbalkaartjes bij een abonnement op het AD!

**Schaatsen in hart
Gorcumse binnenstad**

**Nog geen enkel spoor in
vermissingszaak Germa
van den Boom**

**Uniek Glazen Huis Leerdam
met sloop bedreigd**

Naast al het binnenlandse en buitenlandse nieuws, zal juist uw eigen leefomgeving u het meeste interesseren. Daarom brengt AD Rivierenland 6 dagen per week het nieuws dichterbij in het extra katern 'Gorinchem Dichtbij'. Dit is een krant in de krant, uitneembaar met een eigen voorpagina en boordevol nieuws uit uw eigen regio. Bovendien krijgt u nu bij het afsluiten van een abonnement op AD Rivierenland 4 kaarten voor een voetbalwedstrijd naar keuze. Dat wordt een gezellig uitje met het hele gezin!

✓ Ja, ik neem een kwartaalabonnement op AD Rivierenland voor slechts € 59,95 (of € 62,45 per acceptgiro). Als welkomstcadeau lees ik de eerste 2 weken GRATIS én kies ik voor:

- 4 kaarten voor Feyenoord - FC Twente op donderdag 24 januari '08 in de Kuip in Rotterdam.
- 4 kaarten voor FC Utrecht - Roda JC op zaterdag 19 januari '08 in Stadion Galgenwaard in Utrecht.

Naam: _____ Voorletters: _____ M/V

Straat: _____ Huisnr.: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Telefoon: _____ (i.v.m. bezorgcontrole) E-mail: _____

Geboortedatum: _____

- Ik wacht met betalen tot ik een acceptgiro ontvang.
- Ik machtig AD NieuwsMedia bv om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven.

Giro-/Bankrekening: | | | | | | | | | |

Handtekening: _____

Deze actie is geldig t/m 28 december 2007.

**Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar:
AD NieuwsMedia bv, t.a.v. afdeling Lezersservice, Antwoonr. 92300, 3009 XD Rotterdam.**

*Afhankelijk van uw postcode ontvangt u het AD of één van de regionale titels. Alleen geldig indien u de laatste 3 maanden geen (proef)abonnement op het AD heeft gehad. AD, een uitgave van AD NieuwsMedia bv, gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Zie het colofon voor meer informatie.

INP3064